



Εκδήλωση για τον
Ανδρέα Παπαγεωργίου
Πολιτικό Μνημόσυνο

Τετάρτη 5 Απριλίου και ώρα 6:30μμ
στα γραφεία της ΕΕΧ Κάνιγγος 27

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννηση του Ανδρέα Παπαγεωργίου και τρία χρόνια από το θάνατό του. Η **ΔΕΚ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ** καλεί τους συναδέλφους να τιμήσουν με την παρουσία τους την μνήμη του αξέχαστου αγωνιστή, κομμουνιστή και εξαιρετου επιστήμονα που πάλεψε ακόμα και κάτω απ' τις πιο δύσκολες συνθήκες για το δίκαιο της εργατικής τάξης.



Αποσπασμα από το βιβλίο "Μεταπολεμική Ελλάδα" του Κωνσταντίνου Καραμανλή

...όταν, μετά την περιπέτεια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα η οικογένειά μου στον Αδόλφο, συνδέθηκε το καλοκαίρι του 1941, με το βόρειο τμήμα του μετώπου Αλλάκου - τελειώνει την φιλοσοφική Σχολή Αθηνών - στελέχος της ΟΚΗΕ και μέλος του Κομμ. Κόμ., αλλά και που φίλου των μεγαλύτερων αδερφών μου, Γ. Πετρούλα, κόμισι, με την φοιτητική οργάνωση των φοιτητών του Παν. Αθηνών (ΠΑ) και με καθυστέρηση τότε του Αλέκα Μητρόπουλου (ΑΡΜ). Δημιουργήσαμε τον πρώτο κομμουνιστικό πυρήνα της ΟΚΗΕ, από φοιτητές που χημικών Τμήματος, που εισήλθε κατόπιν σε επαφή από πριν, είχαμε εισέλθει στο Π.Α. με ένα 1938, 1939, 1940. Ομοίωμα του πρώτους - πρώτους: Αν. Αναγνωστάκης, Άγιος Θεόδωρος, Γεωργιάδης, ένας Πετρομυλιώτης, Δρ. Παπαγεωργίου Παν. Κώστα, κ.κ.τ.λ. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε πυρήνες 1η Φ.Π.Σ. 2η με την εισήλθε του αδερφού μου Γιάννη Δάουκα Μαθηματικό, αλλά και στις άλλες έδρες δημιουργήσαμε συνεχώς νέο πυρήνες. Ήρθε να αναφέρω για όραση, μέσα στο καλοκαίρι του 1941 - ενώ και οι φοιτητικές κινήσεις - μία ομάδα καθηγητών, μεγάλου τερματικού ηλικίας από μόνον - μεστέ στην ήταν ο Γ. Πετρούλας, ο Γ. Θεοφάνους, ο αδερφός μου Αλέξανδρος, αλλά και εγώ, πήραμε την πρωτοβουλία - πιθανόν να ήταν προς Κοβουλιά και κ.κ.τ.λ. - δώσω κίνηση...

*Χειρόγραφο
του Ανδρέα
για την
δράση του
στην κατοχή*

1917-2014

Περπάτησε όλη την μακρόχρονη ζωή του κρατώντας ψηλά την κόκκινη σημαία του ΚΚΕ όπως έλεγε ο ίδιος.