



## Ανακοίνωση της Συνεργασίας Χημικών: *Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι εμπόριο*

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα για την αποκατάσταση των εργασιακών τους σχέσεων και την επανατοποθέτησή τους υπό την εποπτεία και την επιμέλεια του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με Σ/Ν του Υπουργείου και απέναντι στα οργανωμένα συμφέροντα.

Σύμφωνα με άρθρο του Σ/Ν, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε επεξεργασία στη βουλή, καταργείται η νομοθετική διάταξη Αρβανιτόπουλου με την οποία οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα, βρίσκονταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου (!) και επομένως ήταν ευάλωτοι σε μαζικές και ατεκμηρίωτες απολύσεις, χωρίς αποζημίωση σε υπερεργασία και κυρίως σε καθεστώς δεύτερης ταχύτητας σε σχέση με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

Αυτό το απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό, αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό καθεστώς έρχεται, προς μεγάλη μας έκπληξη, να στηρίζει και ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης η οποία συντάσσεται με το μέρος των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων αγνοώντας και απαξιώνοντας τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τους ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν το αγαθό της παιδείας στους μαθητές. Τα στημένα δημοσιεύματα για δήθεν απαγόρευση των επιπρόσθετων δραστηριοτήτων ή για δήθεν προστασία ανεπαρκών εργαζομένων έρχονται και δένουν με τις αποκαλύψεις που δεν διαψεύστηκαν ότι το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τη θέση του "απλώς" για να κάνει αντιπολίτευση στον Φίλη.

Θεωρούμε πως :

- Οι επιστημονικές ενώσεις και σύλλογοι θα πρέπει να συνταχθούν με σαφήνεια στο πλευρό των εργαζόμενων εκπαιδευτικών, απαιτώντας από όλον τον

πολιτικό κόσμο να αφήσει τους πολιτικαντισμούς και να στηρίξει ένα δίκαιο και αυτονόητο βήμα μπροστά για την ιδιωτική εκπαίδευση.

- Η Ε.Ε.Χ. πρέπει να επανάλαβει τη θέση της (<http://www.eex.gr/news/deltia-typou/56-deltio-typou-tis-de-eex-ergasiako-kathestos-kathigiton-idiotikis-ekpaidefsis>) για τη διασφάλιση του κύρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και κυρίως της αξιοπρέπειας και της δυνατότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να ασκήσουν το λειτούργημά τους. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά άλλωστε ότι η τήρηση των κανόνων και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών από όλους είναι η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να είναι τυπικά και ουσιαστικά ισότιμοι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων μεταξύ τους.

Αθήνα 3-8-2016